

SUÇ : Basın yoluyla hakaret

SUÇ TARİHİ :06/09/2016

Müvekkil halen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanıdır. Kuşku Ali Nihat Yazıcı se müvekkilden önceki dönem federasyon başkanıdır. Kuşku sürekli yazılı ve görsel medyada müvekkil aleyhine beyanlarda bulunmuşsa da müvekkil bugüne kadar kendisi hakkında şikayetçi olmamıştır.

Ancak kuşkulunun ekte sunulu 06/09/2016 tarihli facebookta yayınladığı ve herkese açık kodu ile paylaştığı yazısında açıkça müvekkile Fetö örgütü ile ilgisi bulunduğu, anılı örgütün Türkiye Satranç Federasyonunda yayılması ve genişlemesini sağladığı şeklinde suç isnadında bulunmuştur.

Hali hazırda ülke gündemi, 15 Temmuz 2016 gecesi Fetö terör örgütünün demokrasi karşıtı kalkışması nedeni ile değişmiş ve tüm ülke vatandaşlarının ne denli ezalar çektiği yüzlerce can kaybının yaşandığı ve anılı terör örgütünün ne büyük zararlar verdiği ortaya çıkmıştır.

Müvekkil belirttiğimiz gibi satranç federasyonu başkanı olması hasebi ile kuşkulunun bu çirkin isnatlar nedeni ile çok ağır hakarete maruz kalmıştır.

Türk Satranç Federasyonu bünyesinde en çok lisanslı sporcu barındıran ve lisanslı sporcularının büyük bir çoğunluğunun çocuklardan oluştuğu bir federasyondur. Yazı facebook isimli sosyal medya aracı ve kuşkulunun kendisine ait ve ulaşılması kolay internet sitesinden yayınlanmış olması haklı olarak lisanslı sporcuları da ailelerini de ziyadesiyle kaygılandırmıştır.

Kuşkulunun ekte sunulan yazısından bazı bölümler aşağıdaki gibidir:

...Kişisel görüşüm, Gülkız Tulay'ın bu güçle mücadele etmek yerine bu güçten yararlanmayı tercih ettiğidir. Tüm kızgınlığımın en önemli nedeni budur. Bu konuda o kadar çok ikna oldum ki, bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye karar verdim. 2014 yılından itibaren, reaksiyonumun en önemli nedenlerinden birisi budur. Ben yaşamım boyunca satrancın içinde oldum. Biz asla siyasete karışmadık. Asla kim hangi siyasetle ilgili diye sormadık. Bu siyasetten daha tehlikeli bir şey. Bir terör örgütünün, çocukların en çok sevdiği oyun olan satrancın içine girmeye çalışmasına göz yummak affedilecek bir şey değil. Satrancın başına gelebilecek en kötü şey ancak siyaset olabilir. Ama ne ilginçtir ki, benim ülkemizin Başbakanının yaptığı satrancı öven konuşmayı göstermemden siyaset diye rahatsızlık duyanlar, bu örgütün federasyona çökmesine ses çıkartmadılar. Yine aynı şeyi tekrar ediyorum, sporla siyasetin bir araya gelmesi başımıza gelebilecek en büyük felakettir.

Yazının bir başka bölümü de şu şekildedir: Gülkız Tulay bu arkadaştan asla vazgeçmedi. Kasım Yekeler kısa süre içerisinde yönetimde çok güçlü bir konuma geldi. Personel alımında çok etkin oldu. Bugünkü genel sekreter dâhil 2012'den sonra göreve getirilen birçok çalışanın arkasında Kasım Yekeler vardır. Ben açıkçası çekiniyorum, ürküyorum. Satranç camiasında bu kadar işe muhtaç, kıymetli, üretken ve zeki insan varken, Gülkız Tulay'ın TSF'ye alınan elemanları bu kişinin inisiyatifine bırakması sizce sadece bilgisizlik, yetersizlik, saflıkla veya ihmalle açıklanabilir mi? Siz endişe etmiyor musunuz?

Kuşkulu burada da müvekkilin Fetöcü olması hasebi ile açığa alınan bir kişiyi asla (!) korumaktan vazgeçmediği, bu şahsı korumasının da saflık ve yetersizlik ile açıklanamayacağını belirtmiştir. Zaten müvekkilin açığa alınmış bir kişiyi, koruması başlı başına bir suçtur. Yazıda adı geçen şahıs açığa alınır alınmaz zaten federasyonla olan tüm ilişkisi de kesilmiştir. Müvekkilin Fetöcü birini, bu özelliğini bilerek koruması kollaması asla ama asla mümkün değildir. Bunun isnadı da suç uydurma ve müvekkili aşırı şekilde rencide edip karalamadır.

Yine kuşkulu aşağıdaki paragrafta müvekkilin Fetö örgütüne mensup olduğu ve bu örgüt mensuplarını bilerek ve isteyerek kolladığı şeklindeki yazıyı neden geç yazdığını açıklamakta, daha önce bulunduğu iddialarına cevap alamadığı için, Federasyonun da bu durumu kabul etmiş saydığını ilan etmektedir: “...Ancak tabii Mehmet Sedat Fırat'tan hiçbir açıklama gelmedi. TSF' den **“yok öyle bir şey bizim genel sekreterimizin alakası yok”** diye bir protesto gelmedi. Yani TSF söylediklerimi yalanlamayarak, aslında kabul etmiş oluyor bence.”

Yazının bütünü, alıntı yapılan paragraflar tanımlamalar birlikte değerlendirildiğinde müvekkilin açıkça Fetö örgütü ile bağlantısı bulunduğunu Türk satrancını örgüte teslim ettiğini, Fetö terör örgütü mensuplarını açıkça ayırıp kullandığını, bu kişileri desteklediğini beyanla müvekkile karşı iletişim yolu ile hakaret suçunu işlemiş bulunmaktadır.

Müvekkil saygın bir federasyonun başkanıdır. Başkan olması sebebi ile hakkında eleştirilerde bulunulması çok olağandır, ancak kuşkulunun yazısı eleştiri sınırlarının çok dışında, müvekkili açıkça itham eden, karalayan bir yazıdır. Kuşkulu bu hareketlerini sosyal paylaşım sitesinde ve internet sitesinde yapmıştır.

Müvekkil yazının yayınladığı dönemde Baküde Dünya Olimpiyatlarında hazır bulunmuş devamında toplantılara katılmıştır. Müvekkilin yurda dönüşündeki gecikme ve vekaletnamenin henüz alınması sebebi ile yazının hemen akabinde müracatta bulunulamamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle kuşkulu hakkında atılı suça uyar şekilde kamu davası açılmasını talep ediyoruz. Saygıyla takdirlerinize arz olunur. 27/09/2016

Müşteki vekili Av.Helin Beştaş